



de fakkel
Christelijke Basisschool

NIEUWSBRIEF APRIL 2023

Paasviering en lunch

In deze stille week leven we toe naar Goede Vrijdag en Pasen. In alle groepen zijn de afgelopen weken de lijdensverhalen verteld, waarin we ons samen met de kinderen mochten verwonderen over Gods grote geschenk aan de wereld: Zijn eigen Zoon, die voor ons Zijn leven gaf.

Komende donderdag, 6 april, zullen we met de kinderen in hun eigen groepen een Paasviering houden. Daarna krijgen zij op school een lunch aangeboden, dus alle kinderen blijven tussen de middag over en er hoeven geen broodtrommeltjes meegenomen te worden.



6 april

Paasviering en lunch

7 april

Goede Vrijdag

10 april

Tweede Paasdag

18-20 april

Eindtoets groep 8

21 april

Koningsspelen

24 april-5 mei

Meivakantie

Mini-Roparun

Op 21 april worden de Koningsspelen gehouden. Dit jaar doen de kinderen mee aan de mini-Roparun; de informatie hierover is al mee naar huis gegaan. De rest van de morgen zullen er in de speeltuin verschillende activiteiten te doen zijn.

Actie ZOA

De afgelopen weken is er door de kinderen van onze school actie gevoerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Door heel de school heen is zendingsgeld gespaard en zijn er lege flessen verzameld. Daarnaast heeft groep 5/6 chocola verkocht. De opbrengst van dit alles was het fantastische bedrag van €2690,-. We zijn trots op onze kinderen, die dit voor elkaar hebben gekregen. Jongens en meiden: heel erg bedankt voor jullie inzet!



Dammen

Het gaat erg goed met onze damteams; zowel de pupillen als de welpen hebben inmiddels de halve finale van Nederland bereikt. Deze wordt gespeeld op zaterdag 15 april; de welpen van groep 5/6 gaan hiervoor naar Hoornaar en de pupillen uit 7/8 naar Baarn. We wensen alle drie de teams heel veel succes!

Luizenmoeder gevraagd

Om na elke vakantie de luizencontrole te kunnen blijven doen, zou het fijn zijn als er een luizenmoeder bij zou komen. Aanmelden kan via Barbera de Bruin (barbera.de.bruin@live.nl).

Leesnieuws april

Twee onderwerpen en een uitnodiging in leesnieuws deze keer.

We gaan richting 4/5 mei. Onze bibliotheek staat vol met boeken over oorlog en vrede. Een greep uit onze collectie.

Boeken over de Tweede Wereldoorlog



Vanaf 5 jaar 📖



Vanaf 9 jaar 📖



Boeken over oorlog, vluchten en vrede



Ondanks de mooie, uitgebreide bibliotheek op school willen we toch ook de bibliotheekpas van de Bibliotheek aan Zet nog eens onder de aandacht brengen. Want naast boeken lenen is daar nog zoveel meer te doen. Denk aan e-boeken, luisterboeken, tijdschriften, cursussen en voorleesactiviteiten. <https://www.debibliotheekaanzet.nl/leren>

Bovendien is het zo gemakkelijk dat, wanneer je als kind al een bibliotheekpas hebt, je er als jeugd lid (nog steeds gratis) ook je voordeel uit kunt halen in de vorm van luisterboeken, uittreksels en andere diensten.

Helaas kunnen we deze pas niet meer via school aanbieden i.v.m. de privacywet, maar door te klikken op de onderstaande link of de QR-code te scannen, kunt u uw kind(eren) eenvoudig gratis lid maken van de Bibliotheek aan Zet. Het enige wat u nog hoeft te doen is 1 x de pas ophalen bij de bibliotheek, daarna kunnen de kinderen genieten van alles wat de bibliotheek ons aanbiedt, zowel op locatie als online.
<https://www.debibliotheekaanzet.nl/lid-woorden>



Bezoek Kees Oudegeest, overlevende WOII

Op woensdag 5 april hoopt meneer Oudegeest groep 7 en 8 te bezoeken. Hij komt vertellen wat hij in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Hieronder leest u vast een stukje van zijn verhaal. Mocht u/je als ouder, grootouder of broer/zus ook geïnteresseerd zijn in het verhaal van meneer Oudegeest, dan bent u/je van harte welkom tijdens dit bezoek. Wij vinden het als leerkrachten heel belangrijk dat deze verhalen levend blijven en doorverteld worden, dus dit bezoek is ook voor belangstellenden die geen binding hebben met groep 7/8 (aanmelden niet verplicht, maar wel gewenst i.v.m. de ontvangstruimte).

Woensdag 5 april 11.00 – 12.00/12.30

Het verhaal van meneer Oudegeest :

Kees Oudegeest is geboren in Den Haag en is bijna 5 jaar oud als de oorlog in Nederland begint. Zijn ouders zijn betrokken bij het verzet. Als klein jongetje merkt Kees dat er regelmatig nieuwe ooms, tantes, neefjes en nichtjes voor langere tijd op bezoek komen. Pas op later leeftijd zou hij begrijpen dat dit onderduikers waren. Eén van de onderduikers bij hen in huis is een klein Joods meisje genaamd Mieke Meuleman. Haar ouders hadden emotioneel afstand van haar genomen en schreven aan de ouders van Kees een hartverscheurende brief. In zijn gastles leest Kees een kort stukje voor uit deze brief en hij vertelt over wat er met Mieke is gebeurd tijdens de oorlog.

De ouders van Kees raakten gedurende de oorlog steeds dieper in het verzet betrokken. Tijdens een razzia bij hen in huis vonden de nazi's gelukkig niets, maar als Kees in 1944 twee geweren achter de piano vindt en dit als klein jongetje nietsvermoedend aan een vriendje op straat vertelt, wordt steeds meer duidelijk hoe gevaarlijk de verzetsactiviteiten voor het gezin zijn. Dit incident en de toenemende voedselschaarste in 1944 heeft ertoe geleid dat de ouders van Kees hem en zijn zusje ergens anders onderbrachten. Kees kwam terecht op een boerderij in Rozenburg en 'logeert' daar acht maanden. Pas na de bevrijding ontmoette hij zijn vader weer: 'Toen mijn vader me ophaalde was ik aan het spelen op de speelplaats van Rozenburg. Hij was op de fiets en daar stond hij dan. Hij had zijn binnenlandse strijdkrachten uniform aan...en ik herkende hem niet. Hij liet zijn tranen de vrije loop en eenmaal in zijn armen wist ik dat het goed was en begonnen we een nieuw leven thuis.' Kees vertelt zijn verhaal op scholen om aan te tonen hoe belangrijk het is om in opstand te komen tegen racisme, haat en pesterijen. Zijn familieverhaal maakt duidelijk dat opkomen tegen onrecht een verschil kan maken.