

Nieuwsbrief



De Fakkel
School met de Bijbel

Kerstfeest

Samen met de kinderen leven we toe naar het Kerstfeest; we staan erbij stil dat Jezus Christus naar deze wereld kwam om licht te brengen in de duisternis; een boodschap vol van hoop! Hieronder leest u wat meer informatie over de verschillende Kerstvieringen. Voor nu willen wij, als team van De Fakkel, iedereen alvast gezegende feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar toewensen!

Kerstfeest kleuters

De kleuters vieren het Kerstfeest op woensdag 18 december. U bent daarbij als (groot)ouders van harte uitgenodigd. Vanaf 11:00 uur is de inloop; we starten om 11:15 uur. Locatie: speellokaal.

Kerstfeest groep 3 tot en met 8

De groepen 3 tot en met 8 vieren het Kerstfeest eveneens op woensdag 18 december, maar dan 's avonds. Dit jaar willen we dat, voor het eerst sinds een heel aantal jaar, weer in de kerk doen. De viering begint om 19:00 uur. De kinderen zitten niet bij u als ouders, maar zitten per groep bij elkaar op een gereserveerde plek.

U krijgt voor dit Kerstfeest nog een aparte uitnodiging, maar in deze nieuwsbrief willen we wel alvast uw medewerking vragen voor een aantal zaken.

- De kerk van Goudriaan is niet heel groot. Daarom willen we u vragen om per gezin met niet meer dan twee bezoekers te komen (de kinderen zelf zijn hierbij uiteraard niet meegerekend). We hebben uitgerekend dat er dan voor iedereen een zitplaats zou moeten zijn...
- We willen u vragen jonge kinderen (ook de kleuters) niet mee te nemen; zo hopen we alles rustig te kunnen laten verlopen.

Diplomerings

Vorige week heeft juf Jolanda haar diploma gehaald als taalcoördinator. Daar zijn we erg blij mee. Een van de onderwerpen waar we als team druk mee zijn, is het verbeteren van ons taalonderwijs. We willen wat minder invullesjes en wat meer mondelinge taalvaardigheidsoefeningen en leuke, leerzame opdrachten wat betreft het schrijven van teksten in allerlei verschillende vormen. Ook is lezen en plezier in lezen iets waar we blijvend veel aandacht aan willen geven. En lezen, schrijven en mondelinge taal zijn vaak ook weer mooi met elkaar te combineren. Juf Jolanda heeft ons team hier al een stukje in meegenomen, en hoopt daar ook de komende jaren mee verder te gaan. Ook zal zij, zoals we al gewend waren, de rubriek 'Leesnieuws' in de nieuwsbrief verzorgen.

Agenda

- 18-12 : Kerstvieringen
- 23-12 t/m/ 03-01 : Kerstvakantie
- 08-01 : Luizencontrole
- 09 +10-01 : Fietscontrole

Leesnieuws



Als dank voor de pop-up winkel op onze school mochten de meesters en juffen voor wel € 120,- boeken uitzoeken bij Mieke in Giessenburg. Als kinderen in een snoepwinkel werd er gezocht naar de mooiste en beste boeken voor de klas en de bieb. Fantastisch hoe we met elkaar proberen de kinderen aan het lezen te krijgen!



Tip: Probeer er thuis eens over te praten waar de meester of juf uit voorleest, hoe de hoofdpersoon heet, waar het verhaal over gaat, wat je kind vindt van het boek. Of vraag eens na wat je kind leest tijdens vrij lezen.

Lijkt het jou leuk om een goede voorlezer te zijn?

Je kinderen hangen
aan je lippen.
ze willen niet dat het
voorlezen stopt.
Ondertussen draait
hun taalmachine door.

De Nationale voorleesdagen komen eraan! Wil je kunnen voorlezen als een pro? Bekijk dan eens: <https://www.dpgmediagroup.com/nl-NL/masterclasses>



Voorankondiging:

Van 30 januari – 5 februari is het Nationale Poëzieweek. Het lijkt ons leuk om een tentoonstelling van poëziealbums te maken. Heb je nog een poëziealbum van jezelf of van moeder of oma? Wij stellen ze graag ten toon. Natuurlijk zijn we er zuinig op. Is het album waardevol, dan kies je zelf de mooiste bladzijde en mag er niet in gebladerd worden.

*Dus hop, hop, in de kerstvakantie de zolder op!
Om te bladeren naar het verleden
en herinneringen te delen in het heden.*

Reageren op deze nieuwsbrief kan via germavanpelt@fakkel-goudriaan.nl of uiteraard via de leerkrachten.